

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Leven met waarden

“Als je met waarden durft leven, ga je vooruit. Iedere waarde - liefde, geduld, vrede, zachtheid en al de grote waarden van het bestaan - kan je leren in je leven. Als je leert te leven met deze waarden ga je vooruit, want dan bouw je jezelf op en dan komt er een vreugde in je. Het is door met waarden te leven, dat je waarde geeft aan het leven.

Het leven heeft alle krachten in zich. Je kan dus een beroep doen op alle krachten, zowel geduld als liefde kan je vragen. En als je daar een beroep op doet in je eigen leven, word je liefde, word je geduld.

Je neemt de vorm aan van de energie die je gebruikt; als je met goddelijke energie durft te leven, neem je de vorm aan van het Goddelijke. Op deze manier verandert de wereld, verandert jouw leven, verandert de aarde.

Alles is mogelijk. Je moet weten dat er heel veel op deze aarde tot stand komt door mensen die durven leven. Durf te leven met grote waarden, met een groot doel en weet dat je dan gesteund en geleid wordt.

Dit is de manier om vooruit te gaan: dat je zoekt en blijft zoeken naar de waarden die bij jou passen. Dat je weet: ‘dit wil ik bereiken in mijn leven, dat heeft waarde voor mij en op deze manier wil ik vooruitgaan.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 4: ‘Je denken omvormen’) © Mayil.com